



Sahl og Vinderup Kirker



'Ventetid'

Noget af det værste, man kan udsætte os moderne mennesker for, er ventetid. Vi møder f.eks. ventetiden i den offentlige debat. Hvilken politiker ville turde sige, at ventetider i det offentlige system er noget, som man bare må leve med? Nej - vi har en klar forventning om, at enhver folkevalgt politiker vil arbejde for at nedbringe ventetid og ventelister, hvad enten det gælder domstole, skattemyndigheder eller sundhedsvæsen. På sundhedsområdet ved vi desuden, at nedbringelsen af ventetid kan være livsvigtigt, fordi den kan have betydning for lægernes mulighed for at behandle sygdom.

Så generelt bryder vi os ikke om ventetid. Heller ikke når vi holder i kø og tiden går. Vi kommer ingen vegne og kan kun vente, alt i mens utålmodigheden og frustrationen stiger. Eller vi kender det måske fra byerne, når vi kommer til at holde for det ene røde lys efter det andet mens minutterne går og kommer til at føles som timer. Eller ved telefonen: 'du er nu nr. 20 i køen', eller hvad man nu er.

Nej det at være et nummer i en kø, eller være på venteliste, eller bare vente, det er noget at det, som kan gøre os moderne menneske nærmest helt ude af os selv.

En af de sange, som i den grad fanger det ind, men som samtidig også med sin humor forløser den frustration, som vi som vi moderne og utålmodige mennesker kan sidde med når vi venter, er Niels Hausgaards 3 Mobil. Man kan virkelig mærke hans frustration og afgemt

over at føle sig som et nummer i en telefon-kø, uden udsigt til at komme videre. Eller som han synger:

Jeg har svømmet rygsvømning rundt om Australien kørt på cykel ned ad Mont Blanc.

Jeg har krydset Atlanten i en rustfri stålvaske og jeg har kvalt en stor kvælerslange.

Jeg har sporet og dræbt en dræbersnegl, Jeg har slugt en sulten krokodille.

Men jeg er aldrig kommet igennem på telefonen til 3 Mobil

Nej jeg er aldrig kommet igennem på telefonen til 3 Mobil'.

Sangen kunne uden tvivl have handlet om en hvilken som helst anden ventetid. Den fanger noget helst centralt ind omkring det at være et moderne aktivt menneske sat på pause. Men den forløser også den her frustrerende 'sat på pause tilstand', som vi kan opleve i utallige situationer i løbet af en dag.

Salmerne kan også forløse og hjælpe os i den ventetid, som vi går ind i nu. For det er det, som adventstiden er. Fire ugers venten på og optakt og forberedelse til, at julen kommer. Og det gør den jo først den 24 december.

I en ny adventssalme af Mirian Due fra 2016 'Nu er det tiden til at vente' får vi det så fint beskrevet:

Jeg vågner i min seng og ser på endnu en decemberdag, hvor vintersolen står bag skyer som en mønt. Nu er tiden til at vente; vente på, at Lyset kommer'.

December er adventstid, en ventetid, ofte også en mørk tid, hvor vi går rundt og venter på Lyset. Men i modsætning til telefonkøen, eller hvor vi end sidder fast og venter på 'oplysningen', så er ventetiden i adventsdagenes kø af en helt anden karakter. For her venter vi en helt anden form for lysning, nemlig det lys som kommer fra Gud. Lyset med stort 'L'

I adventsdagenes kø er Lyset aldrig fjern. Og gennem vore barneøjne, vores forventning og længsel, bliver Lyset kun tydeligere og tydeligere for hver kalenderdag, der går. For så - endelig - juleaften at vise sig som et forunderligt Guds barn indhyllet i alle vores salmer og juletraditioner.

Så jo, adventstiden med alle dens traditioner og salmer vil lære os noget om at vente, noget som vi i alle mulige andre ventestunder kan tage med os og bruge: adventstiden kan lære os, at det allervigtigste, det vi i vores allerinderste venter på, Guds lys og kærligheden i hans søn Jesus Kristus,

det har vi allerede. Det kan endda blive synligt og give os ro i hvilken som helst kø, måske hjulpet på vej af en lille bøn som f.eks.: 'Herre vær du mig nær', eller hvilke ord vi foretrækker.

Adventstiden har ord og billeder, som vi kan bruge i ventetiden. Den har læring både om det at vente, og om håb. Har man lyst til at høre nye og moderne ord om det og om adventstidens andre temaer, kan man synge nogle af de mange nye adventssalmer, der er skrevet i de senere år. De har både kloge ord, dejlige melodier og nye klange.

Vi synger nye adventssalmer ved tre fyraftenssalmesangsarrangementer i Vinderup kirke i december måned. Se nærmere i annoncen på denne side.

Med ønsket om en velsignet adventstid

Sognepræst Gertrud Bangshøj.



Lysgudstjeneste i Sahl Kirke
søndag 13. december kl. 19.00
smuk aftenstemning
ord, toner, musik
bibellæsning
gamle og nye salmer
Sahl Kirke oplyst af levende lys



VELKOMMEN
Fyraftenssang med nye salmer
i Vinderup Kirke kl. 16-17
3. december
10. december
17. december
Adventskransen er tændt
Sognepræst Gertrud Bangshøj
introducerer til salmerne
Britta Kristensen spiller musikken
Kom og syng med!

Tilmelding til julegudstjeneste den 24. december 2020 i Sahl og Vinderup Kirker

I år er en hel del ikke som det plejer at være, og det kommer også til at gælde for afvikling af julegudstjenesterne den 24. december. Vi har besluttet at aflyse julegudstjenesten i Vinderup-Hallerne og i stedet afholde 3 gudstjenester den 24. december.

Vinderup Kirke kl. 13.00, Sahl Kirke kl. 14.30 og Vinderup Kirke kl. 16.00

Der kan maksimalt være 100 kirkegængere i Sahl og Vinderup Kirker,

og med den begrænsning og for at ingen skal gå forgæves, har vi besluttet at indføre tilmelding. For at vi kan være så mange som muligt, opfordrer vi til, at man så vidt muligt finder sammen i familier og sociale bobler og fylder en bæk på 6-7 pladser og laver en samlet tilmelding. Det skal ikke afholde enkeltpersoner, par eller mindre grupper fra at tilmelde sig. Alle er hjerteligt velkomne, og alle vil få besked om der er plads, og

hvor de skal sidde i kirken. Tilmeldingen foretages elektronisk og en prøveversion og vejledning ligger på hjemmesiden. Der vil dog være mulighed for telefonisk tilmelding til Hans Hykkelbjerg telefon 3064 8988. Alle tilmeldinger er tidsstemplet, også telefonisk tilmelding. **Der er åben for tilmelding fra lørdag den 5. december kl. 10.00 til fredag den 11. december kl. 18.00,** eller så længe der er pladser.

Vi vil bestrebe os på os på at tildele pladser i den rækkefølge vi får reservationerne, og alle vil få besked i uge 51 om der er plads, og hvor de så skal sidde i kirken. Folder med nærmere beskrivelse kan hentes i kirkerne og Kirke- og Kulturhuset.

Venlig hilsen Menighedsrådene

Sahl og Vinderup Sogne

GUDSTJENESTER

Søndag 29. november

1. s. i advent
Kl. 09.00 Sahl Gudstjeneste med nadver
Kl. 10.30 Vinderup
Tove Rask Søndergaard

Søndag 6. december

2. s. i advent
Kl. 09.00 Sahl
Marie Overlade Larsen

Søndag 13. december

3. s. i advent
Kl. 10.30 Vinderup
Kl. 19.00 Sahl Lysgudstjeneste
Gertrud Bangshøj

Søndag 20. december

4. s. i advent
Kl. 09.00 Vinderup Syng julen ind
Kl. 10.30 Sahl Syng julen ind
Tove Rask Søndergaard

Torsdag 24. december

Juleaften
Kl. 13.00 Vinderup Tilmelding*
Kl. 14.30 Sahl Tilmelding*
Kl. 16.00 Vinderup Tilmelding*
Gertrud Bangshøj

Fredag 25. december

Juledag
Kl. 09.00 Sahl
Kl. 10.30 Vinderup
Gertrud Bangshøj

Lørdag 26. december

2. juledag
Kl. 09.00 Vinderup
Marie Overlade Larsen

Torsdag 31. december

Nytårsaften
Kl. 15.30 Vinderup
Gertrud Bangshøj

Fredag 1. januar 2021

Nytårsdag
Kl. 10.30 Sahl
Gertrud Bangshøj
* Se andet sted på siden

AKTIVITETER

Fredag 27. november

Kl. 20.00 til 21.00 Vinderup Kirke
Drop-in fællessang
Kom og vær med til fællessang!
Vi synger kendte julesalmer og -sange
Arr.: KFUM&KFUM i Vinderup

Tirsdag 8. december

Kl. 19.00 Sahl Kirkehus
Menighedsrådsmøde

Tirsdag 15. december

Kl. 18.00 KK-Huset
Menighedsrådsmøde

IM

1. dec. kl. 19.30 KK-Huset Adventsfest ved Emanuel Fuglsang, Herning

LM

9. dec. kl. 19.30 KK-Huset Møde, tale ved Alex Karlsen, Tarm
27. dec. kl. 19.30 KK-Huset, Julefest, tale ved Thorkil Lundberg, Struer

FØLG OS PÅ

facebook

