



# Sahl og Vinderup Kirker



COVID-19 eller ej, anemonetæppet i Rydehave Skov viser, at foråret er på vej og kalder på en skovtur.

Inden vi tager i skoven, skal vi lige læse de sidste påbud, vejledninger og henstillinger fra myndigheder, biskoppen og provsten. En beskrivelse her vil være forkert, da vejledningerne ændrer sig hele tiden.

**For de seneste tiltag fra Vinderup Kirke for tilgængelighed til kirken og begrænsning af spredning af coronavirus henviser vi til vor hjemmeside, som løbende opdateres.**

Siden sidst har vi taget afsked med vor kirketjener Anette Høiberg. Anette var ansat i fleksjob, og vi måtte konstatere, at hendes arbejdsprofil ikke kunne tilpasses et job som kirketjener. I de to år, Anette var ansat, udførte hun et godt stykke arbejde, og vi var glade for hendes indsats. Vi ønsker for Anette, at hun fremadrettet vil finde det job, der passer til hendes profil.

Vi har som bekendt en samarbejdsaftale med Holstebro Kirkegårde om drift af Vinderup Kirkegård. I stedet for at ansætte en ny kirketjener har vi valgt at udvide denne aftale til også at omfatte kirketje-

nerfunktionen ved Vinderup Kirke. Det giver en stor fleksibilitet og en sikkerhed i tilfælde af sygdom eller anden forfald. Det er aftalt, at kirketjenerfunktionen i



weekender primært udføres af Henriette Søndergaard, som er ansat ved Holstebro Kirkegårde. Til hverdag kan kirketjenerfunktionen blive udført af det øvrige personale på kirkegården. Det vil primært være Malene Gylden, som tidligere har været kirketjener i Vinderup Kirke. De er begge kendte ansigter i kirken, så I kan glæde jer til en venlig betjening. Menig-

hedsrådet ser frem til et godt samarbejde. Som bekendt er konfirmationer for nuværende udsat til efter pinse. Vi er opfordret til hurtigst muligt at finde ny dato for afholdelse af konfirmation i sognene. Konfirmationen er flyttet til juni måned og for at afhjælpe presset på valg af festlokaler, har vi besluttet undtagelsesvis at afholde flere konfirmationer, og vi ansøger derfor om tilladelse til afholdelse af lørdagskonfirmation. Vor præst er i tæt dialog med forældrene om valg af dato. De endelige datoer for konfirmationer vil blive offentliggjort senere. Der er i år valg til menighedsrådet i september måned. Der er nye regler for valget i år, og der er et obligatorisk orienteringsmøde for menigheden tirsdag den 12. maj 2020 kl. 19.00 i Kirke- og Kulturhuset. Vi har valgt at afholde det årlige menighedsråd samme aften, så I opfordres til at møde op for at tilkendegive jeres mening om aktiviteterne ved Vinderup Kirke og give jeres ideer til nye aktiviteter.

Pas godt på jer selv og hinanden, og lad solen trænge ind i de mørke kroge.

Vinderup Menighedsråd

Som det fremgår af Kirkesiden for april måned indeholder denne ikke gudstjenesteliste og arrangementskalender, da vi ved deadline her i marts ikke ved, hvordan forløbet bliver i den kommende måned. Det er forventeligt, at tiltag mod coronasmitten forsætter i april måned, og at kirken og Kirke- og Kulturhuset derfor fortsat vil være lukket for offentlige gudstjenester og arrangementer.

Vi vil derfor gerne opfordre til, at man orienterer sig på vores hjemmeside [www.vinderupkirke.dk](http://www.vinderupkirke.dk), hvor hurtig opdatering er mulig.

Her opdaterer vi ligeledes biskoppernes vejledning i forbindelse med kirkelige handlinger, og du kan finde links til Viborg Stift, Folkekirken, Sjælesorg og Morgenandagten på P2.

Kirkekontoret er lukket, men kordegnen træffes på telefon 2323 2607 tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 9.30 og 12.30.

I enhver god film er der en helt og en skurk. Helten er en, der har overskud, kan se løsninger på alle de problemer, der end måtte opstå og kan redde dem, han eller hun elsker – ja, måske endda hele verden. Skurken derimod er den, der er ubarmhertig, følelseskold og ligeglad med, hvad han eller hun gør af tiltag, som i sidste ende rammer helten og dennes elskede – ja, eller måske endda hele verden. Skurken kunne snildt være en anden stormagt. Nogen, som helten kan gå i krig mod, og som helten naturligvis altid vinder over. Der må i filmen ikke være for mange dødsfald, da det viser heltens skrøbelighed og utilstrækkelighed. Slutningen på de fleste film ender med, at helten redder dagen, og verden er frelst.

Lige nu – ja, der føles det som om, vi selv er med i en film – man kunne måske gå så vidt som at sige, at det er lidt som om at vi er med i en gyserfilm. Ikke bare os i Danmark. Nej, for vi er i båd med hele verden. Hele verden står over for én skurk. Men skurken er svær at besejre. Vi kan alle gøre noget, for at vi kan være helten i vores eget liv, men vi kan også vælge at være helten i andres liv. Vi kan vise samfundssind og hjælpsomhed. Vi kan vise vores næste – næstekærlighed. Vi kan ikke som sådan bare lige besejre coronavirus egenhændigt – men vi kan gøre det svært for den at leve videre og sprede sig, ved at vi overholder de tiltag og anvisninger som sundhedsstyrelsen sender ud til os.

Jeg så en sjov tekst på Facebook, hvor

der står: "Love like Jesus – but wash your hands like Pontius Pilate". Altså: "Elsk (red. Din næste) som Jesus gjorde det, men husk at vaske dine hænder lige så grundigt som Pontius Pilatus". Det er jo ikke nogen dum sætning, den er faktisk en ret god retningslinje i disse dage. Vi kan ikke som sådan vinde over coronavirus, men vi kan give den svære vilkår. Vi kan ikke redde alle, men vi kan prøve at leve efter de anvisninger, som vi får fra Sundhedsstyrelsen, således at vores helte ude i samfundet, det være sig de mennesker, der knokler for sundhedsvæsenet og politiet, får bedre arbejdsvilkår, så de kan hjælpe og redde så mange som muligt. Der sidder også helte bag kasseapparaterne, som sørger for, at vi stadig kan få mad – også selvom der er blevet hamstret som aldrig før – det er jo ikke de kære butiksansattes skyld, at der mangler mad på hylderne – er det?

Der er ikke tale om corona-ferie, der er tale om alvor. Men det kan være svært for nogen at se alvoren i en fjende, der ikke kan ses. For verdens største fjende er usynlig. Men det betyder jo ikke, at den ikke er der! I skrivende stund er der 7154 mennesker, der er døde af coronavirus på verdensplan. Hvad kan vi gøre, hvis vi skal hjælpe til i denne ulykkelige situation? Vi må dykke ned i næstekærligheden. Vi skal hjælpe vores næste. Vi kan ringe til dem vi ved, der enten er syge eller meget sårbare, og som ikke bør gå ud i denne tid. Spørge dem efter, om de har brug for hjælp til f.eks. de daglige indkøb.

Og for alt i verden skal vi huske på disse regler, som Sundhedsstyrelsen har sendt ud: Her er 5 gode råd for at beskytte sig selv og andre mod smitte: Vask dine hænder tit eller brug håndsprit. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen. Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn.

Normalt ville jeg prædike, at sammen er vi stærkest. Men i dag skriver jeg, at vi er stærkest hver for sig. Vær en helt i denne mærkelige film, vi alle er havnet i – og vigtigst af alt: Pas på jer selv og på hinanden! "Sigtet med det påbud er kærlighed af et rent hjerte, af en god samvittighed og af en oprigtig tro." Paulus' første brev til Timotheus kapitel 1 vers. 5

Sognepræst Gina M. V. Andersen

